



Rust, tevredenheid en "zijn"

Met Nathalie naar Peru reizen is meer dan toerist zijn. Het is zich laten verrassen, het is volop tijd krijgen om stil te worden, om tot rust te komen, om één te worden met het Peruaanse landschap. Het is de tijd mogen loslaten omdat het reisverloop volledig kan toevertrouwd worden aan Nathalie, onze geëngageerde reisleidster die geniet als ze ons kan laten proeven van al het mooie. Sommige momenten vertoefden we elk alleen in de stilte, in de ongerepte natuur, andere momenten trokken we dan weer samen op met onze kleine groep in de drukte van de stad. Reizen met Nathalie is 'zijn': het is tevredenheid voelen stromen door wat er zich elk moment aanbiedt: de rust, de bergen, de koude, de rondlopende Q'eros kinderen, de stilte, de lama's, de alpaca's, de cavia's, de plaatselijke contacten, ... Niks moest, veel werd wel mogelijk. We hebben Peru niet bezocht, we hebben het van binnenuit mogen beleven waardoor deze achttien daagse tocht zoveel meer werd dan louter een toeristische reis.

Pieter Tuytten en Els Geerinckx