



### **Een van de belangrijkste reizen in mijn leven!**

Het diepe contact met de natuur, de liefde en zuiverheid van de sjamanen die met ons werkten, de verbondenheid tussen de begeleiders en de Q'eros die iedereen op de juiste manier wist op te vangen en begeleiden. Toekomen in Cuzco was een wonderbaarlijk en heerlijk moment. Het is een stad die zindert en vertrouwelijk aanvoelt. Tegelijk opende zich daar de geheimzinnige Inca poort. Heerlijk ook om daar te mogen rusten en aan te passen aan de hoogte.

De tocht in de Q'eros bracht lagen naar boven van een voorouderlijk verleden dat daar al lang lag te sluimeren. De natuur onwaarschijnlijk indrukwekkend en nog helemaal ongerept. Op het einde Machu Picchu, niet in woorden te vatten. Een bloem die zich nu, maanden later, nog blijft openen. Bedankt, deze inspiratie koester ik voor altijd in mijn hart!

Frank Coppieters