



## Een geschenk

De natuur is altijd al op verschillende manieren een deel geweest van mijn leven. Door het volgen van Munay-ki kwam ik in contact met de Q'eros in Peru en hun omgang en respect met de natuur, pachamama, de wind, het water .... enz. Het voelde zo vertrouwd aan dat ik het gevoel kreeg dat ik terug naar huis (Peru) moest gaan. Ik weet ook van een vroeger leven in de Andes.

Ayni bood in haar programma perfect aan wat ik wou. De natuur is er ongelooflijk mooi, de mensen kleurrijk en het programma variërend. Doch “thuis komen in Peru” is “thuis komen in mezelf” geworden. Geconfronteerd worden met mijn vrouwelijke kwetsbaarheid. Het was diep gaan. Ons groepje bestond uit 6 verschillende fantastische mensen die één voor één andere spiegels voor me plaatsten en toch hetzelfde wouden zeggen.

Het is nu stilaan terugkomen, als een andere vrouw ....één die OOK zorgt voor zichzelf!

Dank je wel Nathalie en mijn medereizigers om een deel te zijn van dit geschenk.

Christel Luysterman